



Gæt Lyt Tjek



Det perfekte kæledyr



En høne kom ind hos dyrehandleren.  
"Hvad kan jeg hjælpe dig med," spurgte grisen bag disken.  
"Jeg vil gerne se på et kæledyr," sagde hønen.



"Hvad med en mus?" spurgte grisen. "Det er et ganske lille, stille, og helt perfekt kæledyr."

"Nej, nej, nej," sagde hønen.  
"En mus piber alt for meget."





"Hvad så med en kanin?" spurgte grisen.

"Kaniner piber slet ikke, de er sådan nogle nuttede kæledyr."

"Nej, nej, nej," sagde hønen, "en kanin er ikke det rigtige. Hvad er det, du har derovre?"



"Det," sagde grisen, "det er en ræv."

"Den tager jeg," sagde hønen. "Han er lige netop, hvad jeg altid har ønsket mig."



"Hun er skør," mumlede grisen, "dum som en  
kylling..."

"Ønsker du ham pakket ind, fru Høne?"





"Nej tak," svarede hønen, "vi går hjem."

Hun betalte grisen, tog ræven ved poten og så gik de afsted.



Det havde kun gået meget lidt, da røven satte sig ned.

"Jeg er tørstig," sagde han. Ræve har brug for meget saftvand hver dag."

"Det vidste jeg slet ikke," svarede hønen. "Jeg skal lave en kande saftvand til dig, når vi kommer hjem."



"Jeg må hvile mig," sagde ræven lidt senere.  
"Ræve kan ikke gå særlig langt."  
"Det vidste jeg slet ikke," sagde hønen.



”Sæt dig op i min indkøbsvogn, så vil jeg skubbe dig.”





Hønen er meget træt og svedig, da de endelig nåede hjem.



Hønen lavede straks en stor kande saftevand, men ræven drak det hele i en mundfuld, før hun selv nede at få et glas.



"Jeg er sulten," sagde ræven. "Hvor er tærten?"  
"Tærten?" spurgte hønen. "Spise ræve tærter? Det vidste jeg slet ikke."  
"Ræve elsker tærter," sagde ræven. "Kan du lave dejen?"

"Selvfølgelig kan jeg det," svarede hønen.  
"Kom i gang," sagde ræven. "Jeg er ved at dø af sult."



"Høns er også ret vilde med tærter," fortalte hønen.  
"Æbletærter, blåbærtærter og ormetærter er min livret. Hvilken slags tærte, kan du bedst lide?" spurgte hun ræven.  
"Det vil du få at se," sagde ræven, mens han kom dejen ned i tærtefadet og smed et par hakkede champignoner på tærten. "Det er en overraskelse."  
"Det bliver spændende," sagde hønen.  
"Hvad er det næste, du skal have i tærten?"





"Det næste," sagde ræven, "er en sød, fed høne som ikke er alt for klog."

"Det er jo mig," sagde hønen. "Jeg er sød, jeg er fed og jeg er ikke særlig klog."



"Tjah," sagde ræven. "Hvad venter du på? Spring op i tærtefadet."

"Du godeste!" skreg hønen. "Du vil lave en hønsetærte! Det vidste jeg ikke!"



Og hun bankede ræven oven i hovedet med en gryde, smed ham op i indkøbsvognen og skyndte sig tilbage til dyrehandleren.



"Du har helt ret," sagde hun til grisen bag disken.  
"Jeg vil ikke have en ræv."





"Godt, godt," sagde grisen. "Er der et andet dyr, du kunne tænke dig?"

Jeg kan godt lide den derovre," sagde hønen.

"Det er præcis sådan et kæledyr, jeg ønsker mig. Vær venlig at pakke en ind."

"Så gerne," sagde grisen ...



... mens han pakkede krokodillen ind.

